

BOB DE MOOR



Cori de scheepsjongen

KOERS NAAR HET GOUD



CASTERMAN

BOB DE MOOR

Cori de scheepsjongen

KOERS NAAR HET GOUD





Toen Filips II Portugal bij Spanje inlijfde, verbood hij zijn onderdanen handel te drijven met de Nederlanden. Deze maatregel was een harde slag voor de Verenigde Provinciën, die van Portugese kooplui waren uit het Oosten afnamen. De Nederlanders besloten de koopwaar zelf te gaan halen. Maar om bij "Indie" te komen, moesten ze zeeën over, die bezaaid waren met vijandelijke schepen. Ze escorteerden hun koopvaarders daarom met oorlogsbodems. Maar dergelijke expedities kostten veel geld. Daarom sloten diverse organisaties in Amsterdam zich aaneen onder de sindsdien vermaarde naam: Verenigde Oost-Indische Compagnie "...

De leiders van de Compagnie besluiten tot een reis om de wereld om nieuwe zeeroutes te vinden, en rusten drie schepen uit onder bevel van admiraal van Spilbergen: de Pera, de Hoop en de Zeewolff.

Admiraal, we kunnen nu de bemanningen gaan ronselen.



Mag ik dat op me nemen en dadelijk de kaarten gaan bestuderen die u me hebt toevertrouwd, heren?



Bij het verlaten van de vergaderzaal treft de admiraal zijn vriend kapitein Willem Jansz...

M'n beste Willem! Voel jij er wat voor het bevel over de Zeewolff op je te nemen?...

Ik ben je man! En als die vervloekte Spanjolen ons weer willen dwarszitten, zullen we ze warm ontvangen!...



Die avond, in de havenkroegen...

Waard! Een rondje voor deze dapperen: de Compagnie trakteert!



Ter zake, vrienden. Admiraal Van Spilbergen gaat een reis om de wereld maken. De gage zal niet onderdoen voor de buit... Wie van jullie willen hem volgen?





Ik ben uw man!

Ik voel er ook wel wat voor!

Bravo! Hier kun je je inschrijven!



Dirck Geelvinck, marsgast...

Pieter Gerritsz, matroos...



En een half uur later...

Nog meer liefhebbers? Morgen bij dageraad verzamelen bij de Zeewolf.

De volgende dag hebben de mannen hun posten op de drie schepen ingenomen. Het laden van proviand en wapens kost verscheidene dagen...



Klaar!... Willem, morgen lichten we het anker. De hemel geve dat onze onderneming de Compagnie roem zal brengen!...



De volgende ochtend vroeg vaart de kleine vloot de haven van Amsterdam uit...



Weken verstrijken... Eindelijk komt de Afrikaanse kust in zicht. Aan boord van de Zeewolf...

Bij Neptunus! Het weer slaat om...



ALLE HENS AAN DEK! REEF DE ZEILEN! SJOR DE LOSSE TUIGAGE VAST!



Op de beide andere schepen doet men hetzelfde...

Een onverhoedse rukwind treft de Zeewolf midscheeps... Een kreet van de kampanje...



AIE!



Wat gebeurt er?

De kapitein is van de kampanjetrap gevallen!...



Verduiveld... Ik geloof dat ik m'n been gebroken heb...

Ik ben al weg, luitenant!

Kom, kapitein, we helpen u naar uw hut. Cornelis, haal de chirurgijn!



Even later...

Hum... ik wil u niet ongerust maken, maar 't ziet er lelijk uit. Het zal wel een paar weken duren eer u weer kunt lopen.

Wat? Weken? Alle duivels, weken kwijt door zo'n stomme val? ... Luitenant, neemt u het bevel over.



De storm is in volle hevigheid losgebarsten en woedt de hele nacht...



Bij dageraad blijkt de Zeewolff afgedreven en als de storm tenslotte gaat liggen...



De averij is niet ernstig, maar we zijn de Hoop en de Pera kwijt...

Dan moeten we ons bij Kaap De Goede Hoop weer bij hen zien te voegen. Laat opbrassen en de schade herstellen.



Plotseling...

DE UITKIJK ROEPT!

ZEIL AAN DE HORIZON!



Een van de onzen?

Kan ik nog niet zien...



Maar als het schip dichterbij komt en ze de vlaggen kunnen zien...



Vervloekt! De Castilla! Een Spaans oorlogsschip! KLAARMAKEN VOOR DE STRIJD!



De Spanjaard is weldra ter hoogte van de Zeewolff, die door de gehavende tuigage moeilijk wendbaar is... De Spaanse geschutpoorten gaan open en de kanonnen richten zich op de Hollanders...



De Castilla vuurt alle bakboordkanonnen af, maakt zich dan op om overstag te gaan en de stuurboordkanonnen hun werk te laten doen...



Maar de Nederlandse kanonniers blijven niet lijdelijk toezien...

VUUR!



Diverse kogels raken de Castilla onder de waterlijn. De kapitein ziet van zijn manoeuvre af en geeft bevel de Zeewolf te enteren. Dat moment kiezen de Hollanders om in actie te komen.



Vanuit de masten bekogelen ze de aanvallers met zware stenen...



ENTEREN!



ADELANTE! Y GAER POR ESPAÑA!



Alle donders! Ze vechten daarboven! Ach, ik wou dat ik... Cornelis!... **CORNELIS!**...



Kapitein!?...

Help me hieruit! Help me met m'n wapenrusting en geef mijn zwaard. Mijn plaats is bij mijn mannen!



De luitenant en zijn mannen weren zich als duivels, maar de Spanjaarden doen in moed niet voor hen onder...

Verschans je op het bovendek!...



Ineens klinkt er een stentorstem boven het rumoer uit...

HIER IS KAPITEIN JANSZ!



Bravo, vrienden! Drijf ze maar hierheen, zodat ik ook mijn portie aan "señores" krijg!...



LEVE KAPITEIN JANSZ! WEG MET DE SPANJOLEN!



Hierheen, m'n lammetjes!



Nog even doorzetten en we hebben dat gespuis van het dek geveegd!



De zeelui van de compagnie drijven hun tegenstanders terug naar hun eigen schip, waar de verwoede strijd wordt voortgezet...



Harop! Laat ze zien wat je kunt!



De felheid waarmee de Hollanders zwaard, bijl of hartsvanger hanteren, zaait paniek onder de Spanjaarden. Hun commandant gooit zijn zwaard neer ten teken van overgave...

Hoera! Leve Holland!



Ooohh! Wat overkomt me nu?...

U hebt uw krachten overschat, kapitein. Kom, ik breng u terug naar uw hut.



De overwinnaars doorzoeken het schip van onder tot boven. In het voorraadruim, dat twee mannen inspecteren...



HELP!

Daar... er is iemand achter die deur! Beuk 'm in!



Goddank! Eindelijk uit dit rothok!



Wie zijn jullie?

Passagiers van de TWEEKOPPIGE ADELAAR, gekelderd door de Spanjolen! Ze hebben ons gegijzeld!



HELP!





HELP!

Dat komt van achterin het ruim!



Neem me alstublieft mee...

?!... maar... dat is Cori! Hoe kom jij aan boord?



Ongelooflijk! We dachten dat hij met zijn ouders omgekomen was!

De stakker! Hij is volkomen uitgeput...



Zorg voor hem en vergeet de anderen niet. En als de Castilla te herstellen is, laat hem dan door een ervaren ploeg in behouden haven brengen.

Weldra stevenen beide schepen met volle zeilen naar kaap de Goede Hoop. Kapitein Jansz en Cori zijn bij aankomst weer de oude. Op het schip van admiraal van Spilbergen luistert de laatste aandachtig naar hun verslag.



... en om te voorkomen dat de jongen alleen blijft op de wereld, zal ik optreden als zijn voogd!

Een nobel besluit, Willem. Maak er 'n goeie zeeman van!



De Castilla wordt aan een Hollandse bemanning toevertrouwd, die haar naar Amsterdam zal brengen. De kleine vloot zet haar tocht voort. Cori voelt zich snel thuis bij de zeelui...

Ik word ook admiraal!

Hahaha, dat zie je meteen... aan de manier waarop je die zwabber vasthoudt!



En de reis gaat verder. Admiraal van Spilbergen brengt het hele traject in kaart, ten behoeve van toekomstige Hollandse zeevaarders op de Indische route. En als de schepen na maanden weer de haven van Amsterdam binnenlopen...



... Wordt Cori in huis opgenomen door kapitein Jansz, die hem behandelt als zijn zoon... Enkele weken later, op een mooie, zonnige morgen, kijken een paar baliekluiers naar twee barken in de haven...

Daar zijn alleen maar kinderen aan boord. Hee...?! 't Lijkt wel of ze vechten!



Ineens...

HELP!
HELP!

Donders! Er is er een overboord gevallen!...



Vlug! Vlug!... we moeten 'm redden!

Goeie God, als we maar op tijd komen!...



Wat is er gebeurd?...

Cori is verdronken!



HOERA! WIJ HEBBEN GEWONNEN!



Ik heb hun vlag!

CORI!...

Wat moet dit betekenen?!



Nou, 't is een spel! Wij zijn de Hollanders en op de andere boot zitten de piraten. Wie het eerst de vlag van de vijand veroverd, heeft gewonnen. Terwijl wij keken waar Cori in het water was gedoken, zwom hij onder de boten door, enterde de piratenboot en veroverde hun vlag!



Hier, rekel! Ik zal je leren iedereen voor aap te zetten!

Dag jongens... Ik smeer 'm liever!



... Puh! Flauweriken!



Hee, bengel! Hoe kom jij zo nat?



Kapitein Willem!

Wat verberg je daar?

Eh... een... een piratenvlag...



Struikelend over zijn woorden vertelt Cori...

Haha! Volgens mij durf je echte piraten nog wel aan!



Nou en of! Mag ik volgende keer met u mee? Dan zal ik het u laten zien!

Eerst je school, dan zien we wel verder!



Dagen verlopen. Kapitein Jansz krijgt opdracht met de Perel, een prachtige koopvaarder, andermaal naar de Oost te varen. De avond voor het vertrek kijkt Cori mistroostig naar de rede...

... wat een pech! Ze gaan weg zonder mij! Maar wacht, ik heb 'n idee!...



Ik verstop me aan boord van de Perel en meng me onder de matrozen zodra het schip in volle zee is... Dan zal de kapitein 'ns zien wat ik kan!



Stil, om de twee oude gediensstigen die op het huis passen, niet te wekken, gaat Cori naar buiten en loopt naar de kaden...



Vies weertje!...

Ha, daar is Wims sloep!...



... en daar de Perel!...



Hee!... mensen! Zou dat de wacht zijn?...



... verdeel dit geld onder de matrozen. Hits ze op tegen Jansz. De rest doe ik wel.



Begrepen!

Hier is je voorschot. De rest volgt als we het schip in handen hebben. De koning van Spanje weet zijn trouwe dienaren te belonen.



Bij de Grote Zeeslang! Een samenzwering!

Oef! Ze zijn weg!... Ik moet dadelijk de kapitein waarschuwen!



Ai... daar komt iemand! Een van die muiters? Vlug, het ruim in!



Welke domkop heeft dat luik open gelaten?!



Zo, de grendel erop, verdraaid!...



Verdorie, ze hebben 't luik afgesloten!



Maar Cori glipt van de trap...



... maakt een smak en blijft bewusteloos op de grond liggen...



De dageraad gloort aan de horizon als de Perel de trossen losgooit en zee kiest...



Zo, we zijn op weg naar de Oost, luitenant. Cori had dolgraag mee gewild, maar hij is nog te jong voor het ruige zeemansleven...



Een paar uur later...

DOE OPEN!

Wat is dat nu?...



Nee maar! Cori!... Wat doe jij daar?...

Ik moet dadelijk de kapitein spreken!



CORI!?... Wat nu?... Maar je bent gewond!



Onze held legt alles uit...

Het was erg onvoorzichtig van je, maar ik ben blij dat je achter de plannen van die muiters bent gekomen, al weet je dan niet wie het zijn. We zullen moeten uitkijken. Ik laat meteen de wapens afsluiten.



Dagen verstrijken. Cori hoort nu bij de bemanning. De Perel vervolgt haar weg, zonder opmerkelijke of verdachte gebeurtenissen...



Maar op een avond...

Die verrekte kapitein heeft al onze wapens ingenomen! Het lijkt wel of hij onraad ruikt. Zonder wapens beginnen we niks!



De "ouwe" draagt de sleutel van de kruittkamer bij zich. Te riskant om hem die af te pakken... Kunnen we al rekenen op de matrozen?

Ze staan aan onze kant: mijn argumenten tegen Jansz hebben hen overtuigd en het geld deed de rest.

Mooi! Dan doen we 't maar zonder sleutel. Ik heb morgen wacht, dan kan ik mooi het slot forceren en de wapens uitdelen.

Begrepen. Tot kijk!

De volgende nacht...

Ik stik zowat! Ik ga even naar 't dek!

Ah, da's beter...

?... Waarom doet die man zo behoedzaam? ... Ik ga achter 'm aan!...

Maar ineens...

Ze hebben me ontdekt! Ik moet me verbergen, vlug...

... hier, achter die balen...

Nog meer!... En ze zijn in de kruittkamer binnengedrongen!

Uitkijken, jongens! De scheepsjongen heeft ons ontdekt! Hij verbergt zich ergens in het ruim!

Daar!

Hier, blaag!

HELP!

HE!...

In de kapiteinshut...

Daar roept iemand...



HELP!

Verdraaid! Da's Cori's stem!



Pas op, kapitein! Ze zijn met velen!



De kapitein!

Geef jullie over: zonder wapens is jullie muiterij toch tot mislukken gedoemd!



Mis! Nu ben ik, Kasper Hebbenal, baas aan boord. De mannen weten dat u een hoop van wat hun toekomst in eigen zak steekt, en dat zij voor 'n hongerloontje moeten werken!

Die man liegt! Kom, Kasper Hebbenal, leg 'ns uit...



Achteruit!



Geef jullie over, verraders!

Hou stand, kapitein!

Hoera! Versterking!



Verduiveld... hier dan!

MAAR... ZE ZIJN GEWAPEND!

AAAAH!



... C... Cori... 't is... afgelopen... ik... God... bescherm je... Stuurman Costers... zorg... voor hem...

Dat beloof ik u, kapitein!

Kapitein!... NEE!



Gedwongen zich over te geven onder bedreiging van de door de muiters buitgemaakte wapens, worden de officieren op het dek bijeengedreven...

Makkers, die ouwe haai van 'n Jansz is 't hoekje om. Alle officieren zijn in onze macht! Wij varen voortaan voor eigen rekening!



Zonder te weten welk lot hen wacht, worden de gevangenen geteld en naar het ruim gebracht...



Voor mekaar! Nu nog het schip met die idioten aan de Spanjaarden uitleveren! En dan: een herenlevetje in ruil voor mijn trouwe diensten aan de koning van Spanje!



Later, in de hut van de
ongelukkige kapitein Jansz...

Wat wil je met
de gevangenen
doen, Kasper?

Ik heb 'n prima plannetje om
van ze af te komen...

We komen langs een
onherbergzame eilandengroep... die
ze hartelijk zal ontvangen...

Weldra nadert de Perel de minuscule
rotsarchipel...

De schurk! Ik snap 't... hij heeft zich van
het schip meester gemaakt om het aan de
Spanjaarden uit te leveren! En dan te
bedenken dat die stomme matrozen z'n
praatjes geslikt hebben!

Pas op, ze
komen...

De gevangenen worden
naar het dek gebracht...

Wie wil mag zich bij ons
aansluiten! Neem 'n
besluit... nu het nog kan!

Ik sterf nog
liever!

Dan mogen jullie direct een ommetje over
je nieuwe erf gaan maken! Laat de sloep
maar "voorkomen" voor de heren...

Als de gevangenen ontscheept zijn, licht de
Perel het anker...

Het tuig! God zal ze
straffen!

Kapitein Jansz, ik zal u wreken!

Ze zullen de hemelse toorn
niet ontgaan... of die van de
zee! Ze varen nu recht op
hun ondergang af!

Hoe bedoel je dat,
Costers?

Kijk...

Voor de ogen van de stomverbaasde
mannen gaat de Perel omhoog en begint
dan te kapseizen...

!!... het schip zinkt!

Ja! Die klippen staan op geen enkele kaart, maar ik ken ze wel...



Nu zullen ze wel hierheen vluchten! Wat doen we!

Ons verdedigen, verdraaid!



Op het zinkende schip heerst paniek...

We zijn verloren!



De boot helt steeds meer over...



ZE KELDEREN!...



Een enorme vloedgolf verzwelgt voorgoed het trotse schip met het gros van zijn bemanning...



Alleen Kasper Hebbenal en drie van zijn trawanten ontsnappen aan de verdrinkingsdood...

Vervloekt! De stroming sleurt ons naar hun eiland!



Weerzinwekkend tuig! Blijf waar je bent! Want ik waarschuw jullie: jullie krijgen allemaal de strop als we hier weg komen... Tot die tijd houden we jullie vast!



Hierheen, vlug! Proviant en drinkwater!



Vrienden! Het zit erin dat de eerstvolgende storm ons van deze klip veegt. Laten we uit de wrakstukken van de Perel een vlot bouwen en proberen de vaste wal te bereiken.



De mannen gaan meteen aan de slag...



Maar 's nachts houden Hebbenal en zijn kornuiten krijgsraad...

Jullie hebben net zo min als ik trek in 'n hennepen halsketting. We moeten zo snel mogelijk van deze onheilsplek zien weg te komen!...



Ze zijn bijna klaar met het vlot! We moeten vannacht de wachten onschadelijk maken en meteen zee kiezen. Bezwaren?...



Ja! Als ze nou vóór dageraad willen vertrekken...

Allicht, 'n béetje geluk moesten we hebben...



Die nacht...

Dat is het laatste?

Mooi! Laad de proviand in en ga dan rusten: bij dageraad vertrekken we!



Terwijl de mannen rusten, sluipen vier dreigende schimmen geruisloos naar de twee wachten bij het vlot. Een van de twee is onze vriend Cori...



?!!... Wat gebeurt er?!...



Dit, pestventje!



Doorzetten, verdomme! Duwen... HOPI!... HOPI!...



Wat is me overkomen?... Ontzettend... het vlot!... ALAAARM!



Vlugger!... Daar zijn ze!



Die smerige rotbranding drijft ons terug naar de rotsen!

Doorzetten! Anders is 't met ons gedaan...





Ziezo, we hebben ze...



O ja? Kom maar op, we lusten jullie rauw...



Sla ze d'r af! GEEN GENADE!



Ai... het vlot krijgt vaart! Als ik 't nou 'ns probeerde af te remmen...



KIJK UIT! Die verrekke scheepsjongen haalt 't zeil neer!



HOPLA!

AIE!!



Het vlot verliest snel vaart. Costers en zijn mannen gaan tot de aanval over en overmeesteren de muiters...

De bordjes zijn verhangen, Hebbenal... pak aan! Doe Neptunus mijn groeten, als je hem ziet...

AAAH!



Even later...

Iedereen aanwezig?... Mooi. Op weg dan, zolang wind en tij ons meezitten... en met Gods hulp!



En zich oriënterend op de sterren zetten de schipbreukelingen koers naar de dichtstbijzijnde kust: Madagascar... Maar zal hun broze vaartuig hen daar heelhuids brengen?...

Dagen verstrijken... De marinen zien geen zeil of land aan de horizon. Weldra worden de voorraden schaars en nemen de krachten af...



Maar op een ochtend daagt in de mist...

DAAR! Een Hollandse vlag!



Inderdaad, even later...

Dank u, kapitein. Ik was stuurman op de Perel. We zijn uit de koers geslagen door muiterij. Het is een wonder dat we u in deze wateren tegenkomen...

Dat is geen toeval. Ik ben Carstensz, commandant van de Helder, belast met het opsporen van de Perel...



Commandant Carstensz hoort dat Cori het aangenomen kind is van wijlen kapitein Jansz en roept hem bij zich in zijn hut...

Ik heb kapitein Jansz goed gekend. Voortaan vaar je onder mijn bevel...

Goed, commandant!



De Helder zet koers naar de Molukken en legt aan bij het eiland Ambon, waar commandant Carstensz verslag uitbrengt bij de gouverneur



In het paleis van de gouverneur...

Commandant Carstensz, de Compagnie plaatst de Arnhem en de Gulden Zon onder uw bevel om vriendschappelijke betrekkingen te gaan aanknopen met de bewoners van de Kei- en Aru-eilanden. Daarna gaat u de kusten van Nieuw-Guinea verkennen. De bijzonderheden staan hierin...



Een paar dagen later...

Ik ben benoemd tot stuurman aan boord van de Arnhem. Dat lijkt me een goede koopvaarder...

En ik kom op de Gulden Zon, onder commandant Carstensz!



... we gaan de onbekende kusten van Nieuw-Guinea verkennen. Dat zal wat worden!...



MOORD!



HOU 'M - AH!



Bij de Grote Zeeslang!... Dat was Kasper Hebbenal!





Welke kwade geest heeft jou
losgelaten...

Die stomme Costers had me maar
half bewusteloos geslagen... ik kon
nog een rotseilandje bereiken... en
daar bleef ik drie dagen, tot ik
werd opgepikt door
een prauw uit
Madagascar!



Toen monsterde ik aan bij een
Deense koopvaarder die op Ambon
voer... en hier ben ik! Ik heb een
plan waar jij me bij zult helpen...
goedschiks of kwaadschiks!

Vergeet het maar!



We zullen zien! Ik weet dat de Gulden Zon en
de Arnhem naar Nieuw-Guinea gaan. Ik wil mee.
Jij zorgt dat Carstensen me aanneemt. Als je
me verradt, ben je erbij!

Ik ben niet bang voor je! Ik doe niet mee
aan je smerige plannen!



Zoals je wilt, als je 't leven van je
vriend Costers op het spel wil
zetten! Ik heb "kennissen" op de
Arnhem, die maar op 'n seintje van
me wachten om hem te pakken. Dus
hou je maar koest...

Schoft! 'n Moord
meer of minder... Wat
had die stakker je wel
gedaan, die jij
neerstak in de
herberg?



O ja! Dat heeft te
maken met mijn
reis naar
Nieuw-Guinea, maar
dat gaat je niets
aan! Tabé!



De volgende
ochtend vroeg...

Verbaasd? Ja, ik heb m'n
gezicht wat moeten
veranderen...



Vooruit, naar de Gulden
Zon...



Cori! Eindelijk! Waar was je
vannacht?

Hum... ik ben aan wal gebleven,
geslapen bij m'n vriend hier... hij
wil aanmonsteren.



Nou, en omdat we 'n
marsgast te kort komen, heb
ik 'm meegebracht...

Hij redt zich aardig,
dat jong!



Goed werk, Cori, hij zal van pas komen.
Breng hem naar het tussendek en laat hem
zien waar hij kan slapen!



Kwartiermeester! Weet u waar de scheepsjongen is?...

Cori?... Nee, kapitein. Die heb ik sinds
vanmorgen niet meer gezien. Waar hangt ie
uit, verduiveld?!...



De volgende
dag varen de
Arnhem en de
Gulden Zon
uit...



Laat het schip doorzoeken! Dit is ongewoon!

Goed, kapitein.



... Waar kan hij verdorie zijn? We hebben overal gekeken... behalve in het laadruim.



!... Daar is ie!



Arme knul! Hij is gewond... Help me even...



Cori wordt naar het tussendek gedragen. Wat ze ook doen, hij blijft buiten kennis. Dagen verlopen...



... Hij is nog steeds niet bijgekomen.

Het moet 'n flinke hersenschudding zijn.



Ah, hij doet z'n ogen open!

Hij wil me vermoorden!... Laat los, Hebbenal!... Aaah!... Stuurman Costers!... Aaah!... Help!...

Hij ijlt. Ik zal hem een kalmerend drankje geven.



Commandant Carstensz laat Costers aan boord komen...

Hebbenal!?... Dat was de aanvoerder van de muiters op de Perel! Cori dacht die bandiet te herkennen! Maar... zou hij dan nog leven? Alleen Cori kan 't ons zeggen!



Weken verlopen... Cori geneest langzaam, maar herinnert zich helaas niet meer wat hem overkomen is... De boten arriveren tenslotte bij de Nieuw-Guinese kusten...



En, aan boord van de Arnhem...

Zet de sloep uit! Wij gaan het binnenland verkennen!



De kapitein van de Arnhem roeit met stuurman Costers en een paar man naar het ogenschijnlijk verlaten strand...

De sloep bereikt de wal...

Trek hem op het droge en laad de proviand uit!

Kapitein!... Daar, inboorlingen!

Ze bespieden ons! Ze gaan vast hun stam waarschuwen! Dat geeft ons de kans ze mild te stemmen met de snuisterijen die we bij ons hebben...

Kom mee, maar blijf bij elkaar en let goed op! Je weet nooit wat die wilden voor ons in petto hebben!

Een pad! Kom...

BOM BOM
BOEM BO M

Hoor je dat?!...

Behoedzaam gaan de mannen voort, maar ze weten niet dat geen van hun bewegingen vijandige ogen ontgaat...

Plotseling...

AAH!

Ze vallen aan! Maak 'n verschaning!

Die pijlen komen overal vandaan!

?!... Ze vluchten?!

Dat moet de eerste keer zijn dat ze de taal der musketten horen!

Op dat moment...

Een kanonschot!... Wat betekent dat?...

BOEM

Zou er iets op een van de schepen
gebeurd zijn?... Kapitein... Waar is
hij nu?...

Mijn God!... Hij is...



... DOOD!... Die pijn was
giftig!



Maak van takken een draagbaar, dan
brengen we zijn lijk naar het strand...



Het groepje maakt rechtsomkeert,
maar plotseling...

HEE!... STOP!

KRRAK



Vreemd! Hij
vlucht...



?

SPLASSJ



HE!...

PANG



Donders! 't Scheelde weinig of hij
had me naar de andere wereld
geholpen! Pak aan, schurk!

AAi!



... Hij wou me doden!...
Kennen jullie hem?

Maar... nee!?



Op het strand aangekomen, gaan de
zeelui met de onbekende en het lijk
van de kapitein de sloep in...



Opnieuw weerklinkt een
kanonschot...

Dat komt van de Arnhem.

We moeten gaan kijken wat er aan de
hand is.



Is er iets mis,
commandant?

Een lid van de bemanning is gedrost,
die vriend van Cori. Zodra ik het
hoorde, liet ik een schot lossen...



... Die boef heeft kennelijk meer
wandaden op zijn geweten... Toen
Cori bijkwam, heeft hij hem
ontmaskerd... Hij zou Hebbenal heten.

WAT?!... Kasper Hebbenal?!... Dan
is dat dus die kerkel die ik heb
neergeslagen!...



De gevangene wordt naar de Gulden Zon gebracht...

... Ja, dat is Hebbenal! Hij wou me doden, want hij wist niet zeker of ik hem niet zou aangeven, ondanks zijn dreigementen!

Nou?! Waarvoor wou jij naar Nieuw-Guinea?

Loop naar de pomp!

Zoals je wilt! Laat de man kielhalen!

Deze straf hield in dat het slachtoffer in zee werd gegooid en onder de kiel van het schip werd door gehaald...

Voor de laatste keer, ben je van plan te spreken?

NEE!

Na twee keer verliest de schurk het bewustzijn...

Hij komt bij... Nou?!...

Ik... ik zal alles vertellen.

Op Ambon monsterde een zeeschuimer mannen om hem te helpen zijn buit op te halen. Ik meldde me aan, maar hij betrapte me toen ik de plattegrond van de schat pikte. We raakten slaags... ik moest hem doden... en vluchten. Het toeval wilde dat die vervloekte scheepsjongen me herkende!

Die avond ontvoerde hij me en moest ik hem helpen!

Schoft! En waar is die bewuste kaart?

Daar! Hij had hem bij zich!

Kijk, kijk, ik geloof inderdaad dat wij dat punt passeren. We zullen zien...

Verdraaid! De zee is wel erg ruw... We kunnen niet meer naar de Arnhem!

De storm barst plotseling in alle hevigheid los, voordat de schepen in volle zee zijn...

Gejaagd door wind en stroming drijven de schepen op de kust en een zekere ramp af...

Een wonder dat we nog niet op de klippen zijn gelopen!



De commandant krijgt het schip met behulp van drijfankers in evenwicht...



Bij dageraad bedaarde de storm...

Ongelooflijk! We zijn niet gestrand!



Dan ziet de commandant tot zijn verbazing zowel aan stuur- als aan bakboord oevers. Hij begrijpt nu waarom de schepen niet te pletter zijn geslagen: de storm heeft hen naar de monding van een brede rivier gestuurd. Ineens slaakt hij een kreet van verrassing: boven de zich oplossende nevels ziet hij de besneeuwde bergtoppen verschijnen. De zeeman heeft de fantastische eeuwige sneeuw nog nooit gezien...

**STUURMAN COSTERS!
KOM EENS KIJKEN!**



...!? S... sneeuw?! Op deze breedte?!

Moet je zien!
Ongelooflijk!



Dat zal ik in mijn kaarten verwerken...

Die bergen zullen we de
"Carstensenstoppen"
noemen...



Oh! Daar... een prauw
die hierheen komt!



De commandant laat de sloep uitzetten...

Ze keren. Laat hun wat kettinkjes zien. Dan begrijpen ze misschien dat we niets kwaads in de zin hebben.



... Voor jullie... kom.

Hee! Waar rent die nou heen?



Niet bang zijn... We willen jullie geen kwaad doen...



Wij... vrienden... Breng ons bij jullie leider.



Intussen...

Vakwerk, hè?

Hmm... die doodskop staat me niks aan!



Verdraaid! Ze zijn niet bar vriendelijk!



Wat bezielt ze nou?!... Wees op je hoede!



Plotseiling...

AIAAAA

Verduiveld! De hele stam valt ons aan!



En die daar snijden onze terugtocht naar zee af...



Er zal zo wel versterking komen.
Tot zolang moeten we het houden.

TJAK

Onze mannen zijn in gevaar! Zet de jol uit! Stuurman,
neem het bevel over!

... Richt op de aanvallers, aan de boskant...

VUUR!

BAM

KRRRAK

Ze druipen af!

... Bedankt, stuurman! Zonder uw snelle
tussenkomsst hadden die duivels ons in
stukken gescheurd!

Terug op de Arnhem wordt
Costers gevraagd zitting te
nemen in het tribunaal dat
over Hebbenal moet oordelen...

... Schuldig bevonden aan de hem ten
laste gelegde misdaden, en krachtens
het geldende zeerecht zal de
veroordeelde aan de grote ra worden
opgehangen.

Het vonnis wordt terstond
uitgevoerd...

Het trieste
einde van een
verrader in
dienst van
Spanje!

Na enkele dagen heeft
commandant Carstensen een flinke
groep zeelui en soldaten
samengesteld en dringt met hen
het woud binnen, op zoek naar de
begaafde schat...

Uitkijken! Daar is het dorp waar de buit van
die piraat verborgen moet zijn...

Volgens deze kaart moet er aan de rand van het dorp een bron zijn. De buit moet dan vijftig passen daarvandaan, verborgen zijn...



Maar laten we oppassen. Laten we het dorp doorzoeken en uitkijken voor hinderlagen.



Leeg!

De bewoners zijn vertrokken!



... Geen levende ziel, commandant!

Nu op zoek naar die bron.



Even later...

... DAAR IS HET!



De mannen tellen vijftig passen af en beginnen te graven...



... Hee, makkers, kom 'ns kijken! Die zal de plaats van de schat nooit meer kunnen vertellen!



Een uur later...

Geen spoor van de schat! Zou iemand ons voor zijn geweest?



Plotseling...

Commandant! Papoea's...



Blijf staan... Kijk eens wat ze bij zich hebben!



Een kist! Bij de Grote Zeeslang, zou dat...?



Wat nu?... Komen ze hem ons nu aanbieden?!



Even later...

?!... Bij Neptunus! De schat van de zeerover! De inboorlingen hebben hem opgegraven.

Ah, vrienden, wat een rijkdommen... God weet hoeveel... hoeveel!



Deel de stoffen en snuisterijen uit! Die jongens hebben wel een beloning verdiend... Maar breng eerst de kist zo snel mogelijk aan boord...



Weken lang verblijven de Hollanders bij de Papoea's en bestuderen hun zeden en gewoonten... De blanke vreemdelingen wekken bij de inboorlingen zo'n nieuwsgierigheid, dat ze vanuit het diepst van het woud naar hen komen kijken. Carstensz haalt de stamhoofden ertoe over de soevereiniteit van de Oost-Indische Compagnie te erkennen...



Tenslotte lichten de Arnhem en de Gulden Zon het anker om hun rondreis te vervolgen... Binnen een maand komen ze bij de zeearm die Nieuw-Guinea van Noord-Australië scheidt. In die tijd wisten de zeelui nog niet van het bestaan van de zeearm. Pas na maanden varen bereiken de schepen weer het eiland Ambon...

En, op het paleis van de gouverneur...

Dit is het scheepsjournaal, excellentie.



We danken dit fortuin op de eerste plaats aan Cori...

Je bent 'n dappere kerel, commandant Carstensz heeft je hoog zitten. Je gaat met hem mee terug naar Holland.



Tot uw orders, excellentie... Commandant, gaat stuurman Costers mee?

Allicht, jongen.



Enkele dagen later zet een kleine vloot van vijf schepen koers naar Holland...



De overtocht verloopt zonder incidenten. In Amsterdam brengt commandant Carstensz verslag uit van zijn missie bij de leiders van de Compagnie... Hij en zijn mannen worden uitbundig gefeliciteerd. Cori geniet thuis bij de commandant van een welverdiende rust. Maar op een dag...

Cori, ga je mee? Ik wil je een bijzonder man voorstellen...



Piet Heyn, een beroemd zeeman!
Je weet dat de Portugezen
langs de hele Zuid-Amerikaanse
kust kolonies hebben gesticht.
Vandaar sturen ze
scheepsladingen goud en andere
kostbare metalen naar Europa.
Admiraal Piet Heyn is de man
die de Nieuwe Compagnie heeft
aangewezen om die "Esquadras
de Oiro" te onderscheppen!



Even later, in het gebouw van de Compagnie...

... Dag, admiraal!

Dag, commandant! Ah, dat moet uw
beschermeling zijn... Ik heb van zijn
heldendaden gehoord! Ik heb een
kajuitsjongen nodig voor de volgende reis
van de Hollandia. Zou dat wat voor je zijn?

Nou en of,
admiraal!



Over drie weken lichten we het anker.
Carstensz, jij voert het bevel over het
vice-admiraalsschip Walcheren. Ik reken
op jou, Cori!

Tot uw orders.



Na een dag of twintig van voorbereidingen,
verlaat admiraal Heyn de haven aan het
hoofd van een forse vloot...



Na een moeilijke, maandenlange tocht, en na
Florida nog te hebben aangedaan, arriveert
de vloot tenslotte voor de Braziliaanse
kusten...



Heren, we naderen ons doel. We gaan
naar Sao Salvador, in de
Allerheiligenbaai. Vandaar vertrekken de
Portugese goudschepen.



Ze worden voortdurend
beschermd door oorlogsschepen,
dus we zullen een gunstige wind
afwachten om de haven 's nachts
binnen te varen. De verrassing zal
onze kansen
verdubbelen!



's Nachts stuwt een gunstig briesje de
Hollandse schepen sfil de baai in, als
spookschepen...



Bij het eerste zonlicht koerst de vloot naar de
haven. Maar de schildwachten zijn waakzaam...

TE WAPEN! VIJANDELIJKE
VLOOT IN ZICHT!



Als die bries maar aanhoudt!



Maar even later...

Vervloekt! De wind draait vroeger
dan voorzien in deze contreien! Dat
doorkruist onze plannen!



We moeten laveren... dat kost uren!



Het Hollandse admiraalsschip bereikt de Portugese vloot het eerst. Het ziet zelfs kans tussen het admiraalsschip en vice-admiraalsschip van de Portugezen te komen.



VUUR! MIK OP DE KANONNIERS!



En na een half uur aanhoudend vuren...

Het Portugese admiraalsschip capituleert!

Het is zwaar gehavend!



Maar plotseling...

Ze bestoken ons vanaf het fort!



Die duivels zijn moeilijk te pakken! Ons vice-admiraalsschip ligt in de vuurlijn!



Kijk! De Hollanders hebben sloepen uitgezet... Ze gaan naar de koopvaarders!



De Portugezen richten hun kanonnen dadelijk op de sloepen, die ondanks het vijandelijk vuur snel vorderen...



De Hollanders enteren...



En na een verhitte strijd...

HOERA! Onze mannen hebben meer dan twintig koopvaarders ingepikt!



Het Portugese schip zinkt onverhoeds, waardoor het Hollandse schip ineens in de vuurlijn ligt...



Heyn probeert buiten bereik van de kanonnen van het fort te komen... Helaas!



We raken de bodem!



Vastgelopen! We hebben ze!

Dat wordt een gemakkelijk
doelwit...



De nacht valt... Maar de volle maan die het
strijdtonaal verlicht, maakt de situatie
hachelijk voor de Hollanders! Vergeefs
proberen ze hun schip vlot te krijgen.



Op het schip van Heyn...

AAï!!



Admiraal! U bent gewond!

Da's niks, Cori... Het gaat erom
dat de boot het houdt tot er
versterking komt...



Bij dageraad slaakt de uitkijk boven
het krijgstruoor de vurig
verhoopte kreet uit:

ZEILEN AAN STUURBOORD
AAACHTER!



De onzen!



Vuurspuwend
naderen de
Hollandse boten de
haven... Ineens, een
enorme knal!



Wat 'n knal, zeg! Waar kwam die vandaan? Je ziet niks door die rookwolken!



Wat erg! Een van onze schepen is ontploft!



Een voltreffer in de kruithamer heeft een Hollands schip opengereten...



Het water stijgt... Als de kiel nu vrijkomt...

Nee... er zit geen greintje beweging in!



ADMIRAAL! Een ENORME bres in het ruim! Het water stroomt binnen... Het is al bij de onderste batterij!...

Dan kunnen we niets meer doen... De Hollandia is verloren!



ALLEN NAAR DE SLOEPEN!



Eerst steken de mannen het schip nog in brand, om te voorkomen dat er iets in handen zou vallen van de vijand... De admiraal wordt binnengehaald op de Walcheren, waar hij het commando overneemt...



Wat zijn uw orders, admiraal?... Maar... u bent gewond!

Niet ernstig. Ik heb trouwens een uitstekende verpleger bij de hand.



Laat de veroverde boten op sleeptouw nemen! We verlaten de baai. Daarna zullen we ons beraden...



De Hollandse vloot verzamelt zich. De dekken worden van brokstukken gezuiverd... Dan wordt Cori's aandacht getrokken door de vreemde manoeuvres van een schip dat opduikt uit de nevels...

... Bij de Grote Zeeslang... Maar dat is...?!



... Een brander! De Portugezen sturen een onbemand schip op ons af... maar boordevol buskruit!



... nu mag ik niet missen!



BAOEM

Goed gemikt, scheepsmatje!

Raak! Raak!



De vloot verlaat de Allerheiligenbaai. Admiraal Heyn stuurt de buitgemaakte koopvaarders naar Holland en verdeelt zijn vloot in drie smaldelen. Aan het hoofd van een ervan stevent hij naar Sao Salvador, waar hij een nieuw "Esquadra de Oiro" hoopt te treffen. Maar tot zijn grote verbazing ziet hij geen koopvaarder in de haven... Hij ondervraagt de zeelui van een bootje dat ze net hebben buitgemaakt...

U zult het eiland Maree wel kennen, in de baai? De schepen liggen daarachter voor anker, in de monding van de Rio das Mortes...



Dezelfde avond...

Onze grote oorlogsschepen komen die rivier nooit op! Maar we kunnen wel onze sloepen en onze twee jachten gebruiken...



Eskader van Hejn



De volgende dag varen de bootjes de rivier op...



Dat wordt moeilijk voor de jachten! We gaan met de sloepen verder...



Even later...

Daar!... De Portugezen!



Plotseling, een knal...

Aai!...



Daar! De vijand ligt in hinderlaag op de oever... Roeien! Vlugger!

Gaat 't, Cori?

Ik heb een kogel in m'n schouder gekregen...

De Hollanders zien af van het verrassingseffect en vallen onvervaard aan...

Verduiveld! Die Portugezen geven zich niet gemakkelijk gewonnen... Ah! kon ik er maar bij zijn...

Bravo! Onze mannen winnen! O... maar, ik drijf af... het touw is losgeraakt!

Cori wil te veel doen en verliest het bewustzijn. De bark drijft naar de monding van de rivier. Ineens loopt ze aan de grond...

En als Cori bijkomt...

Wat... wat zijn dat voor stemmen?!... De Portugezen!...

Maar... die zijn bezig versterkingen te bouwen! Ja... ze willen de aanval op hun schepen beantwoorden met een bombardement op onze sloepen!

Hoe kan ik de admiraal nu waarschuwen? Roeien gaat niet... Ik zal moeten lopen...

M'n schouder schrijnt... mijn arm wordt stijf. Als 't maar lukt!

En bij dageraad...

CORI! We dachten dat 't afgelopen was met je!

... Bart! Snel, naar de admiraal!

Even later...

De Portugezen versperren ons dus de weg! Zomaar doorvaren met onze barken is riskant...

Tenzij... ik geloof dat ik iets weet...

Luister. We hebben onder meer een lading dierenhuiden buitgemaakt. Daar zullen we onze sloepen mee pantseren om de roeiers die onze boten slepen, te beschermen.



Een paar uur later...

Wat 'n kerel, die Piet Heyn! Wie zou nu op die huiden gekomen zijn?



Aldus toegerust kunnen de Hollanders hun koopvaarders meeslepen en bereiken ze weldra de riviermonding...

Let op, admiraal!... Na die bocht liggen ze in hinderlaag...



VUUR... Maar... Vervloekt!



Haha!... Onder deze hoek komen hun kogels niet eens door de huiden heen!



De twee Hollandse jachten niet ver vandaar geven het konvooi dekkingsvuur in de kritieke zone...



VERVLOEKT! De duivel heeft de rollen omgedraaid! Nu worden wij aangevallen, in plaats van andersom!



Hoera! We zijn erdoor!...

En zonder verliezen!



Twee dagen later voegt het smaldeel van admiraal Heyn zich bij het andere deel van de vloot...



De commandanten komen bijeen op de Walcheren.

Admiraal, we moeten een besluit nemen, en snel! Het merendeel van onze mensen is ziek...



Het besluit valt snel, want...

We gaan naar huis, Cori! De bazen vinden dat de boten er al even slecht aan toe zijn als de bemanningen!

Daar ben ik niet rouwig om! Die wond in m'n schouder wil maar niet genezen...



Weken verlopen. Op een dag, in een Amsterdamse havenkroeg...

Ohee, jongens! De vloot van admiraal Heyn is terug uit Brazilië!



Ze zeggen dat de Compagnie van de buit die ze meebrengen wel dertig schepen kan uitrusten!

Zou 't dan waar zijn dat de Compagnie een nieuwe expeditie in de zin heeft, ditmaal tegen de Spanjolen?



Dit even onder ons, maar... ze zeggen dat admiraal Heyn zelf het bevel over die vloot zal voeren: hij is al aan 't ronzen, en ik doe mee!



Ik ook! Een grote expeditie met onbekende bestemming, dat lijkt me wel!...

Hee, schoonheid! Geef ons nog 'ns een kruik bier! We drinken op het succes van admiraal Heyn en de Compagnie!



Cori is na zijn terugkeer bij commandant Carstensz geheel hersteld. Maar Carstensz die tijdens de reis ernstig ziek is geworden, zal admiraal Heyn niet kunnen vergezellen...

Cori, kom 'ns hier?



Zorg goed voor deze documenten. Ze moeten naar admiraal Heyn, er staan belangrijke dingen voor zijn volgende expeditie in.

Wees gerust, kapitein!



Maar... ga je nu al? Het is donker, is dat wel verstandig?...

Geen zorg, commandant. Ik ben niet bang voor zwervers of struikrovers!



Op dat moment, buiten...

Het waren dus geen valse geruchten! Die Carstensz weet heel wat van de plannen die ons interesseren!

Als we dat joch te pakken hebben, hebben we de documenten ook... Vamos!



De twee schimmen verlaten hun post en glippen geluidloos over de muur en de tuin in...

... zie je hem nog niet?

Jawel... Sst! Hij komt hierheen...



*OPGELET!





Na uren zoeken...

We hebben het hele eiland afgezocht, maar niets gevonden. Hij reageert niet!...

We geven hem nog een uur. Langer kan niet, anders blijven we steken door het tij!

Admiraal Heyn wacht tot het laatste moment en geeft dan met tegenzin bevel af te varen...

De laatste Hollandse zeilen zijn amper aan de horizon verdwenen of een licht scheepje verschijnt tussen twee klippen, die het aan het oog hadden onttrokken. Er wordt een sloep uitgezet...

OLA, AMIGOS! VENGAN!... ENEMIGO YA NO ESTA! Kom te voorschijn!...

Por la Madona! Ik dacht dat die Hollandse stinkratten nooit gingen!

Ze hadden ons bijna te pakken bij de waterplaats...

?!... Hee, waar komt die vandaan?!...

Deze Hollandse luis verraste ons! Maar we konden voorkomen dat hij de zijnen waarschuwde.

Fantástico! Die kunnen we goed gebruiken!

Cori wordt meteen naar het Spaanse schip gebracht en door de kapitein verhoord...

... Hij wil niets zeggen. We zullen hem aan de gouverneur overdragen.

Nou, dat ziet er somber uit!... Stom om me door die Spanjolen te laten pakken!

Het Spaanse schip zeilt naar Venezuela... Daar wordt Cori dadelijk bij de gouverneur gebracht...

Excellentie! De gevangene beweert niet te weten waarom de Hollanders voor onze kusten kruisen!

In dit soort gevallen schiet je met geduld niets op! Laat hem folteren!...

'n Paar zweepslagen zullen zijn tong wel losser maken!



De gouverneur wil die knaap zelf ondervragen! Moet iets ernstigs zijn!



Madre de Dios! De beul slaat hard!...

... veertig... eenenveertig...

En nu, wat wordt het?...



... tweeënveertig... drieënveertig...

ST... STOP!... ik... zal praten...

Dat joch is moedig! De meesten hadden vóór de dertigste klap al toegegeven!



Een paar minuten later...

Sluit hem op! Bij dageraad wordt hij opgehangen!



De Hollanders dreigen dus andermaal onze "Flotas de Ora" te onderscheppen!... Ik moet een aviso uitzenden om ze te waarschuwen...



Intussen...

Au... mijn... rug...



Maar... verdraaid! Heb ik gezelschap gekregen?!...

Wat...? He!...



Ik rot al maanden weg in dit hol! Wie ben jij?...

Cori, scheepsjongen voor Piet Heyn!...



Kom dan 'ns kijken, jong! Dit deksel begint mee te geven! Ik werk hier al weken aan, en met jouw hulp moet het lukken. Er is geen moment te verliezen...



... Nog even... en...

Wat zou eronder zijn?





Hoor je dat geklots?...

Dat moet een ondergrondse stroom zijn... vooruit, doorzetten! Ik ga eerst...



En?...

Het water stroomt vlak onder mijn voeten... ik waag het erop...



... het komt tot m'n middel, dat gaat best!

Ik kom ook...



PLAF



... We moeten de stroom volgen... we zien wel waar we uitkomen...

AU!... AH!... M'N WONDEN DOEN ONTSETTEND PIJN!



Volhouden!...



Zie je dat licht daar...! Vooruit, nog even doorzetten...



Zo... we zijn er!

... ik... ik kan niet meer...!



Gelukkig hebben we van het lage tij geprofiteerd! De grot loopt straks onder...



ALTO AH! QUIEN ANDA?!



Voor de laatste keer!
Wie is daar?!...

Verdomme! We
zijn onder het
fort uitgekomen!



STA OF WE SCHIETEN!

... Weg hier! Vlug...



We zijn even buiten hun
bereik...

Laten we een van die
pauwen nemen, snel!



En nu naar zee!...



Maar... dan moeten
we langs het fort!...

We hebben geen keus!



Oef! Op deze afstand kunnen
ze niet zuiver schieten...

PANG

PANG



Je zei dat de vloot van Heyn voor de
kust kruiste? Kunnen we die bereiken?

Ja... als dit notedopje het
houdt!



Geen zuchtje wind tempt de klamme
hitte. Onze uitgeputte vrienden vallen al
snel in een onrustige slaap...



En als de dag
aanbreekt...

Zeg, makker! Mijn God... hij
beweegt niet meer!...

Goddank, hij is niet dood!



Plotseling...



?! Een windhoos!... De Duivel komt tussenbeide!



Heer... dat is 't einde!



?!... Maar ik droom niet!... Een schip!



Op dat moment slaat een enorme golf over de prauw...



Waar... waar ben ik?
Admiraal Heyn!... Dat kan toch niet...

Toch wel, jongen! Ook je makker is binnengehaald door onze mensen, die zelf bijna kelderden!



Córi vertelt haastig welke gebeurtenissen hem hebben gedwongen de plannen van de Hollandse vloot aan de Spaanse gouverneur te onthullen...

Er is nog niets verloren!
Als de Spanjolen al hebben geprobeerd hun Zilvervloot te waarschuwen, zal de storm hen toch zeker opgehouden hebben...



**ZEILEN STUUR-
BOORD VOORAAN!**



... De admiraal haast zich naar de kampanje...

Ja, dat is die befaamde vloot van ze!...



Op hetzelfde moment, op het Spaanse admiraalsschip...

CARAMBA! DE VIJAND!!...



Laat alle commandanten hier komen!
We moeten overleggen voor we zo'n
ongelijke strijd aangaan...



Enige tijd later...

... Señores! Wij hebben te maken met een van onze
geduchtste tegenstanders! Ze zijn zo sterk dat we
niet veel kans hebben het te redden! De wijk nemen
naar Havana is uitgesloten, dan versperren de
Hollanders ons de weg. Rest ons dus te proberen de
baai van Matanzas te bereiken, maar dan moeten we
door een gevaarlijke zeeëngte, vergeven van de
zandbanken die onze loodsen niet kennen!



Commandant, een van onze
gevangenen kent die
contreien op zijn duimpje.
Met uw toestemming...

Goed. Geef hem het
roer over!



Geleid door de gevangene,
koersen de Spaanse boten naar
de baai van Matanzas...



Maar de Hollanders, die vrezen dat hun prooi hun
zal ontgaan, zetten alle zeilen bij...



De Hidalgo's gaan hard, maar...
ze nemen wel enorme risico's!



De hele dag
varen ze door.
Aan het eind
van de middag
komt de baai
van Matanzas
in zicht. Nog
enkele mijlen
en de Spaanse
vloot is in
veiligheid...



Admiraal
Benavides waant
zich al buiten
gevaar, als er
ineens een
hevig schok
door zijn schip
gaat...

Vervloekt! We zijn aan de
grond gelopen!



... en hoeveel van de onzen zullen die klippen
kunnen ontlopen!... **WE ZIJN VERLOREN!**



Ook een paar
Hollandse
schepen is
hetzelfde lot
beschoren,
maar er zijn er
nog genoeg
over om de
strijd aan te
gaan...



Op uw plaatsen... klaar? **VUUR!**



Onder een hels kabaal lossen de Hollandse
kononniërs salvo op salvo op de vastgelopen
Spaanse schepen...



Onder de Spanjaarden breekt paniek uit...
Matrozen en officieren verlaten hun schepen,
springen in de sloepen en roeien naar de
vaste wal...



In bed hoort Cori het strijdrumoor.
Hij houdt het niet langer uit...

*Ik voel me tenslotte best! Hop! Naar
het dek...*



... Hallo, makkers! Hebben
we ze al te pakken?

Jazeker! Ze verweren zich
amper: ze zijn kennelijk hun
kop kwijt!



Doel van woede en wanhoop brult de
Spaanse admiraal zijn bevelen...

Twintig haakbusschutters in die
sloop en haal die verdoemde
deserteurs terug!



Maar vergeefs. De deserteurs volgen liever hun
leiders over een rivier die de binnenlanden in
voert...



Intussen gaan de Hollanders, die sloepen
hebben uitgezet, naar het Spaanse
admiraalsschip...

... Het lijkt wel verlaten... Vreemd! Een
valstrik!?



Daar, een touw!... Wie eerst?



IK!

Maar... waar komt die nu vandaan?!...



We geven ons over!

Amigo!
Amigo!



... Kom! Die paar Spanjolen die gebleven zijn, zijn verlamd van angst!



In een oogwenk hebben de Hollanders het dek veroverd...

Amigo! We zijn maar met een handvol... we geven ons over!

Sla ze in de ijzers!



Maar opeens...

PAS OP! Vijandelijk schip aan bakboord!



Een hagel van kogels daalt over het veroverde schip. Een welgemikt schot velt de grote mast...



!!... Admiraal! U bent gewond?!...

Nee, jong! Alles is in orde...



Ze willen enteren!...



Alle schepen zijn nu in de slag. Maar de Spanjaarden, ontmoedigd door de vlucht van hun leiders, verlaten al snel het slagveld en zoeken hun heil in de aftocht...



Erachteraan! Vooruit!...



Na een onbarmhartige achtervolging tot in het binnenland, geeft de Spaanse vijand zich massaal over...



... Admiraal, de gevangenen zijn verzameld op het strand!

Ik kom...



De Spanjaarden staan in drommen op de oever, temidden van wrakstukken, gewonden, doden...



Bevangen door medelijden bij het zien van al dit menselijk leed, toont Piet Heyn de bewonderenswaardige mildheid waaraan hij zijn roem mede dankt...

Luister! Mijn mannen zullen voor drie dagen leeftocht onder u verdelen. Zo zult u Havana kunnen bereiken... U bent vrij!



Pas wanneer de laatste gevangene in het oerwoud is verdwenen, gaat Heyn aan boord van het veroverde admiraalsschip...

ADMIRAAL! Kom kijken!... De schat van de Spaanse koning!



Schitterend, hé!

Fabelachtig!



Dat de Spanjaarden zulke rijkdommen zomaar in de steek hebben gelaten!

Weet u dat we twintig van zulke schepen, vol goud, hebben buitgemaakt?



VICTORIA! VICTORIA! O QUE BIEN VA!



VICTORIA! VICTORIA! O QUE BIEN VA!

Ha! Ha! Ha! Dat is de boordpapegaai: "Hoera, het gaat goed!"



De buit belooft tussen de 150.000 en 200.000 pond*! Het wordt nu zaak te vertrekken, want het is niet uitgesloten dat de vijand op volle sterkte terug zal komen... De vastgelopen boten worden binnen enkele dagen opgekalefaterd en vlot gefrokken... en zo ziet Cori weldra de Venezolaanse kust achter de horizon verdwijnen...



Stormen en stromingen drijven de schepen uiteen. Ze moeten hun weg afzonderlijk vervolgen... Als het admiraalsschip tenslotte in het kanaal komt, wordt men dubbel waakzaam: dit is het terrein van de Duinkerker kapers...



*De buit werd geschat op de fabuleuze som van 177.000 goudponden!

Ter hoogte van Duinkerken versperren inderdaad drie jachten de weg...

ZEEROVERS!... Die zien ons zeker voor zwakke koopvaarders aan...



Voor de Hollanders zijn de zeeschuimers slechts een onbetekenend incident. Als het Bataafse schip hen onthaalt op groot geschut, zien ze al snel van dit onverteerbare brokje af...



En de boot van admiraal Heyn arriveert als eerste in Amsterdam...



Het nieuws van de overwinning op de zilvervloot verspreidt zich snel...



Met ontroering ziet Cori commandant Carstensz terug

... Ik heb van je heldendaden gehoord, Cori! Je hebt mijn eer hoog gehouden!



Bij de Staten-Generaal wordt Piet Heyn plechtig een zware zilveren ketting ter waarde van 1500 gulden overhandigd. Daarna maakt hij een triomftocht door het land. Hij krijgt een vorstelijk onthaal...



Cori, te ongedurig om op zijn lauweren te rusten, monstert aan op een walvisvaarder. De nieuwe reis heeft weer verrassende, spannende avonturen in petto...



Piet Heyn werd vlootvaagd van Nederland, met de titel groof-admiraal van Holland. Zijn faam zou alleen maar groeien en zijn naam blijft in de herinnering gegrift van het volk van Nederland, van nature een land van zeevaarders. Tot op de dag van vandaag zingt men nog:
... al wasser sijn name kleyn, dat nochtans waren sijne daden uytermate groot, gelijk bleek uyt het nemen van de Silveren Vloot."

EINDE



